

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50' đến 6h00', sáng thứ Năm, ngày 15/05/2025.

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 74

MA ĐUẨA LỐI QUÝ DẪN ĐƯỜNG

“*Ma đưa lối quý dẫn đường*” là chúng ta nghe theo lời của Ma dạy. Có những người đi xem bói hàng tháng, tin và làm theo lời của Ma. Chúng ta học Phật, chúng ta nhất định phải nghe và làm theo lời giáo huấn của Phật. Chúng ta làm theo luật nhân quả, chăm chỉ, nỗ lực làm những việc chân thật lợi ích chúng sanh, nhất định không làm việc tổn hại cho người.

Nhiều người học Phật nhưng thích nghe theo lời của Ma, Ma chỉ biết những việc nhỏ thường ngày, không biết làm thế nào để thoát khỏi sinh tử. Có những chúng sanh ở trong cõi quý hàng trăm năm, hàng nghìn năm nhưng không biết cách nào thoát ra. Tôi có một người Thầy mất vì tai nạn giao thông cách đây đã hơn mươi năm, người này vẫn chưa siêu thoát, vẫn về báo mộng cho những người em. Ngày ngày khi tôi lạy Phật, tôi vẫn nhắc người Thầy này là họ đã mất vì tai nạn giao thông, họ hãy buông bỏ tham, sân, si, phát tâm hướng Phật niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc. Nếu họ vẫn tiếp tục chấp trước thì họ không thể giải thoát.

Hòa Thượng từng nói: “*Khi quý thần nói, chúng ta tiếp nhận những việc đúng đạo lý, không tiếp nhận những việc không đúng đạo lý*”. Hòa Thượng từng nói, chúng ta có thân tướng, chúng ta có thể tu hành, giải thoát, quý thần không có thân tướng nên rất khó tu hành. Chúng ta có thân tướng thì đáng lẽ ma quý phải sợ chúng ta nhưng chúng ta lại tự sợ họ. Có những người rất sợ ma nhưng việc ác nào họ cũng dám làm, họ làm những việc trái luân thường đạo lý, khiến gia đình tan nát, Cha Mẹ buồn phiền.

Hôm trước, có người gọi cho tôi nói: “*Hôm nay, con đúng ngu Thầy a!*”. Họ kể, hôm qua nhà máy của họ bị mất điện, họ không có việc làm nên đi xem bói, Thầy bói nói chồng họ có bồ, họ tức giận nên cả đêm không ngủ. Sau khi họ quán sát, tổng kết lại thì họ nhận thấy Thầy bói nói không đúng. Tôi nói với người đó là: “*Đúng là ngu thiệt! Việc của mình tự nhiên để người khác phán!*”. Hàng ngày, chúng ta có mơ hồ trong mọi việc không? Chúng ta cảm tình vọng động thì chúng ta sẽ mơ hồ, không thể sáng suốt. Trong mọi sự, mọi việc chúng ta phải dùng giáo huấn của Phật, của Thánh Hiền để soi rọi, dẫn đường chỉ lối. Chúng ta học Phật mà chúng ta nghe, tin theo lời của ma thì chúng ta là ma tử. Phật tử thì sẽ nghe theo lời của Phật.

Trước đây, có một số Phật tử nghe theo lời của người bị ma dọa, ma khuyên họ nên làm như thế nào để có nhiều tiền và họ làm theo. Chúng ta rơi vào “*danh vọng lợi dưỡng*” thì chắc chắn chúng ta sẽ bị “*ma đưa lối, quỷ dẫn đường*”. Trong mạng chúng ta có phước thì chúng ta nhất định có tiền tài, danh vọng; Nếu trong mạng không có phước thì chúng ta cõng cầu cũng không thể có. Chúng ta bị “*danh vọng lợi dưỡng*” sai khiến thì chúng ta sẽ không nghe theo lời khuyên của mọi người, chúng ta không thể an vui, khỏe mạnh. Chúng ta phải nghe theo lời Phật, giữ tâm thiện lành, làm những việc thiện lành.

Phật dạy chúng ta, bồ thí bao gồm bồ thí tài, bồ thí pháp, bồ thí vô úy. Bồ thí tài gồm bồ thí nội tài và ngoại tài. Tôi không có ngoại tài nên tôi tích cực bồ thí nội tài. Tôi tích cực bồ thí năng lực, tích cực dạy học và lao động. Tôi tích cực trồng trọt nên trong vườn tôi có khoảng 30 loại rau củ khác nhau. Chúng ta phải tích cực bồ thí pháp, bồ thí vô úy. Chúng ta chân thành làm trong ba năm thì vận mạng của chúng ta sẽ chuyển đổi. Chúng ta làm được khoảng năm năm, mười năm thì vận mệnh của chúng ta đã chuyển đổi một cách rất rõ ràng. Chúng ta không cần nghe theo lời dự đoán của thế lực nào mà chính chúng ta có thể dự đoán được tương lai của mình. Thí dụ, chúng ta thích ăn dưa, ăn đậu thì chúng ta tích cực trồng dưa, trồng đậu. Ở đây, tôi trồng đậu que, dưa leo, đậu rồng, các loại cây này ra quả quanh năm, đây là tôi tự định đặt vận mạng cho mình. Mọi sự, mọi việc đều do chính chúng ta tích cực, nỗ lực tu tạo.

Yêu ma quỷ quái nói mười việc thì thường chỉ có hai việc đúng, tám việc sai. Hòa Thượng nói, đây là họ: “*Nói năng xẳng bậy!*”. Đã từ rất lâu, tôi không đi xem bói, tôi chỉ nghe lời, tích cực làm theo lời của Hòa Thượng. Năm trước, tôi nói với mọi người, tháng 12 chúng ta cần làm xong hai vườn rau, chúng ta tích cực làm nên đã đạt được mục tiêu. Có người hỏi ma là họ có đang tu hành tốt hay không, yêu ma quỷ quái không biết về các cảnh giới tu hành, không biết làm thế nào chuyển đổi nghiệp lực, chuyển đổi vận mệnh. Nếu yêu ma biết về những việc này thì họ đã giải quyết được vấn đề của chính mình.

Khi yêu ma quỷ quái nhập vào một người, tự xưng mình là một ai đó, nói những lời giả dối thì có rất nhiều người tin theo. Ở thế gian, người chân thật là người tốt thì sẽ không khoe họ là người tốt, người chân thật là người đáng tin sẽ không khoe mình là người đáng tin. Nhiều người học Phật nhiều năm nhưng vẫn tin lời của yêu ma, trước khi ra đường, họ xem hướng đi, giờ đi. Từ rất lâu, tôi không biết hôm nay là ngày nào, tháng nào, tôi vẫn nhớ thứ vì cần nhớ lịch lên lớp học với mọi người.

Hòa Thượng nói: “*Quỷ thần giả mượn danh nghĩa của Thần tiên, Phật Bồ Tát, họ đến làm một chút việc tốt, cũng có linh nghiệm, thế nhưng họ chỉ biết những việc nhỏ, đối với việc lớn thì họ nói năng xẳng bậy, không dựa trên đạo lý, không có trách nhiệm*”. Quỷ thần không học Phật pháp, không học chuẩn mực đạo đức nên họ không thể biết nên làm thế nào. Nếu chúng ta có nền tảng vững chắc thì đời sống

của chúng ta sẽ rất an. Chúng ta không có chỗ dựa trong nội tâm thì chúng ta sẽ luôn bất an, tin theo lời yêu ma quý quái. Chúng ta làm theo lời Phật dạy, thân không sát, đạo, dâm; miệng không nói dối, không nói lưỡi đồi chiềng, không nói lời thêu dệt, không nói lời hung ác; ý không tham, sân, si thì tự nhiên tâm chúng ta sẽ an.

Nhiều năm nay, tôi chỉ dịch các bài giảng của Hòa thượng Tịnh Không, học tập và làm theo những lời dạy của Ngài. Khi có người muốn nhờ tôi dịch đĩa của một vị nào đó thì tôi nói, tôi chỉ hiểu lời của Hòa Thượng Tịnh Không, không hiểu lời của những người khác. Tôi “không hiểu” là do tôi không muốn hiểu, tôi không muốn tâm bị dao động, trong tâm có sự so sánh. Hòa Thượng Tịnh Không đã dạy chúng ta bằng cả ngôn giáo và thân giáo trong suốt 70 năm, Ngài đã làm được những điều Ngài đã nói. Yêu ma quý quái nói nhưng không làm, họ không có trách nhiệm với lời nói của mình, nếu chúng ta nghe theo lời của họ thì chúng ta đọa lạc, thiệt thòi là chính chúng ta phải chịu. Chúng ta tin theo lời yêu ma quý quái thì yêu ma quý quái sẽ được lợi. Phật Bồ Tát, người chân thật tu hành rất thận trọng khi nói và chịu trách nhiệm về lời nói đó, các Ngài: “*Nói những lời mình đã làm và chân thật làm những lời mình đã nói*”. Yêu ma khuyên người khác bồ thí, cúng dường, làm từ thiện nhưng họ không làm.

Hòa Thượng nói: “*Ở cuối đời nhà Thanh, trong mọi việc của quốc gia Từ Hy Thái Hậu đều hỏi thần linh nên cuối cùng đã làm mất nước*”. Phật Bồ Tát, Thánh Hiền, người chân thật tu hành có trách nhiệm với lời nói của mình. Yêu ma quý quái không có trách nhiệm với lời nói của mình, chúng ta đừng bao giờ nghe theo lời của yêu ma quý quái.

Ngày trước, có người nói với tôi, có một người nhập lênh nói những lời như vậy, tôi khuyên họ không nên nghe theo lời của yêu ma mà nên làm theo lời Phật dạy. Chúng ta không nên để ý đến những lời tán tụng của yêu ma vì chúng ta làm việc tốt nhất định sẽ có kết quả tốt, làm việc xấu nhất định có kết quả xấu.

Trước đây, khi người trong hệ thống chúng ta đến một nơi, có yêu ma nói rằng, có nhiều chúng sanh cầm cờ đón chào các Thầy cô trong hệ thống nhưng sau đó họ lại nói, họ không cho phép chúng ta mở trường học. Đây là họ sợ rằng, mọi người được tiếp nhận văn hóa truyền thống, mọi người sống có khuôn phép, chuẩn mực thì họ sẽ bị mất mặt. Chúng ta dạy trẻ chuẩn mực đạo đức thì các thiện thần sẽ đều hoan nghênh chúng ta.

Lúc nhỏ tôi đi tụng Kinh với một vị Thầy, khi mới bắt đầu gõ chuông mõ, thì họ liền nói: “*Không cho tụng Kinh nghe chùa, tụng Kinh là bẻ cổ đở*”. Lúc đó tôi còn nhỏ, tôi nghe những lời này tôi cũng cảm thấy sợ. Vị Thầy kia liền đáp: “*Ừ, muốn bẻ thì bẻ, tụng xong thì bẻ*”. Đến khi thầy tụng xong “*Chú Đại bi*”, họ lại nói: “*Thôi, cho tụng rồi đó*”. Mọi người thấy lời nói của họ có giá trị hay không? Chúng ta chỉ cần làm việc đúng với pháp, thuận với pháp luật, phong tục, tập quán là được. Nhà Phật

nói, chúng ta phải làm những việc thuận với tự tánh. Tự tánh của chúng ta thuần thiện, thuần tịnh. Chúng ta làm những việc thuần thiện, thuần tịnh thì những việc đó nhất định lợi ích cộng đồng, xã hội. Nếu chúng ta làm những việc thuần tịnh, thuần thiện mà ma nói không được làm, chúng ta cũng đừng “*thất kinh hồn vía*” mà không dám làm.

Ngày trước, có một người bị ma dựa đến đây, họ nói nhiều việc huyễn hoặc, tôi quán sát thì thấy đời sống của họ và những người trong gia đình đều không tốt nên tôi không tin theo lời đó. Vợ chồng họ thường cãi cọ, năm chị em gái trong gia đình họ đều li dị, bất hòa với nhau. Họ dạy người khác cách để sống hạnh phúc nhưng họ không hạnh phúc, vậy thì lời nói của họ có đáng tin hay không? Chúng ta chỉ tin theo lời của Phật Bồ Tát, Thánh Hiền, lời nói của các Ngài không bao giờ sai. Lời của ma không có căn cứ, họ nói nhưng không làm.

Ma không làm mọi việc một cách “*chí công vô tư*” mà họ làm vì tư lợi. Phật Bồ Tát giúp chúng sanh vô điều kiện nhưng ma giúp chúng ta có điều kiện. Yêu ma bỏ ra một nhưng họ sẽ lấy lại hai, ba đồng. Nhiều người được ma giúp đỡ, ban đầu họ làm ăn tốt nhưng sau đó thì bị mất hết tài sản. Chúng ta chân thật có phước thì tài vật nhất định sẽ không mất. Yêu ma giúp chúng ta có tài vật thì tài vật đó nhất định sẽ mất. Chúng ta phải hết sức sáng suốt!

Có nhiều người học Phật, học với Hòa Thượng nhiều năm nhưng vẫn không hiểu rõ đạo lý, vẫn tin vào những chuyện ma quái. Trong xã hội hiện đại, trong việc cưới hỏi, chúng ta nên chọn ngày cưới là ngày mà mọi người có thể đến một cách thuận tiện, giảm việc tốn kém. Thí dụ, ở miền Bắc sắp tới có một đám cưới, chúng ta tổ chức đại lễ tri ân vào Chủ nhật, nếu chúng ta tổ chức cưới vào sáng thứ 7 thì mọi người sẽ đến chúc mừng mà không mất chi phí di chuyển. Ở miền Trung, miền Nam chúng ta cũng tổ chức lễ tri ân, chúng ta tổ chức lễ cưới vào trước đó một ngày thì sẽ tiện cho mọi người. Các gia đình thường tự xem ngày, tự chọn ngày để tổ chức lễ cưới và tự làm theo cách của gia đình mình. Đây là việc mà chúng ta cần phải hết sức sáng suốt. Chúng ta đã học Phật Bồ Tát, học chuẩn mực của Thánh Hiền, việc nào chân thật có kết quả tốt nhất thì chúng ta nên làm!

Hòa Thượng nói: “**Nhật nhật thị hảo nhật. Thời thời thị hảo thời**”. Nếu tâm chúng ta chân thật tốt thì ngày nào cũng là ngày tốt, giờ nào cũng là giờ tốt. Chúng ta chấp nhận vào việc xem ngày tháng nhưng ở các nước phương Tây, họ có xem ngày hay không? Hay trong giai đoạn đại dịch Covid, mọi người quan sát, người chết có cần phải xem ngày, xem giờ để thiêu, để mai táng hay không? Mọi người đều là phải nhanh chóng liệm và gói gọn mang đi thiêu. Chúng ta hiểu rõ đạo lý thì mới có thể thấu suốt. Nếu chúng ta không cẩn trọng thì ngày ngày chúng ta bị “*ma đưa lối quý dẫn đường*”.

Chúng ta quán sát chúng ta đang bị “*ma đưa lối quý dẫn đường*” hay chúng ta được Phật Bồ Tát, Thánh Hiền nhân dẫn đường? Chúng ta làm theo tập khí xấu ác chính là bị “*ma đưa lối quý dẫn đường*”. Chúng ta làm theo lời vő đoán của yêu ma quý quái thì chúng ta là kẻ đáng thương, không có lập trường, bị người khác làm chủ vận mệnh, đời sống. Chúng ta nỗ lực làm những việc thuận tình, thuận lý, hợp pháp, không cần nghe theo lời phán của người khác.

Ngày trước, nhiều người đến nhờ tôi xem ngày cưới, họ nói, nhiều người phán rằng hai con của họ kỵ tuổi nếu cưới nhau sẽ chết. Tôi hỏi, hai người đó có thương nhau không, có thể bỏ nhau hay không, nếu họ thật lòng thương nhau thì nên cưới. Vì các bậc Cha Mẹ vẫn lo lắng nên tôi nói thêm một số cách phương tiện, thí dụ như, thay vì rước dâu thì cô dâu tự đi về nhà chồng hay thay vì vào bằng cửa chính thì vào bằng cửa phụ. Nếu hai người con đó chưa thương nhau mà Cha Mẹ đang lo lắng, phiền não thì họ có thể không cưới. Nhiều cặp đôi được tôi xem ngày đều đang sống hạnh phúc.

Khi tổ chức tang lễ, nhiều người cũng nhờ tôi xem, tôi không mở sách mà chỉ bấm tay “*sor sor*” nhưng mọi việc đều tốt đẹp. Đúng là như Hòa Thượng đã nói: “**Nhật nhật thị hảo nhật. Thời thời thị hảo thời**”. Nếu tâm chúng ta tốt thì ngày nào, giờ nào cũng là ngày tốt, giờ tốt. Chúng ta nỗ lực làm những việc chân thật lợi ích cộng đồng, xã hội, không cần chọn giờ tốt, ngày tốt để làm.

Người xưa nói: “**Người phước nhất định ở đất phước**”. Người không có phước thì không thể được ở đất phước, người không có phước thì mọi sự không thể tốt đẹp. Người không có phước thì cho dù họ xem kỹ phong thủy thì cũng không thể gặp may mắn. Gia chủ muốn có phước thì phải tu phước. Nhiều người học Phật nhưng họ vẫn phụ thuộc vào chuyện may rủi. Chúng ta nên tổ chức các ngày lễ vào Chủ nhật, vì ngày đó, mọi người đều được nghỉ. Khi gia đình tôi tổ chức các lễ cưới, tôi không xem ngày mà luôn chọn ngày thứ 7, Chủ nhật, mọi việc đều diễn ra một cách tốt đẹp. Chúng ta là người học Phật, học chuẩn mực Thánh Hiền, chúng ta phải nghe theo lời Phật, lời Thánh Hiền. Chúng ta làm việc tốt thì nhất định có kết quả tốt, làm sai thì nhất định có kết quả sai, không thể khác!

Nam Mô A Di Đà Phật

Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!

Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy có thể còn sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi người!